



## Ordföranden har ordet

29 november 2023

Hej på er, väganvändare, medlemmar och andra!

Idag lyser marken vit, årets första snö att tala om har anlänt. Lite mer än en millimeter men genast blev kylan lite skönare och allt så tyst. Vackert är det och att hälsa snöintern välkommen redan i november känns lite upplyftande. Inte för jag tror att det varar så länge som på den så kallade lyckliga tiden, men SMHI lovar i alla fall minusgrader de närmaste tio dagarna. För 39 år sedan flyttade vi till Styrso och då var det svinkallt, vilket särskilt kändes då vi flyttade in i ett ouppvämt hus. Så just nu känns kylan och snön som det var på den "gamla goda tiden".

På den gamla goda tiden var husen på Styrso inte i närheten av de väl underhållna byggnader vi ser idag. Då var det trivsamt men fattigt. Trivsamt för en barnfamilj som flyttade ut från stan och ekonomin var det som var det jobbigaste. För de flesta här på Styrso har väl ekonomin förbättrats, väl speglat i alla elektriska juldekorationer som, blinkade eller inte, dyker upp på hus och efter vägarna. Vägarna har också blivit bättre, något som jag är glad över att notera. Nu har jag varit ordförande i vägföreningen i nästan 10 år och det har faktiskt blivit bättre och bättre trots det. Det känns bra nu när jag beslutat att stiga av som ordförande på vår stämma i mars. Det känns som det kan vara på tiden att andra och yngre tar över. Och det känns bra att vägarna faktiskt blivit ännu bättre under dessa de senaste tio åren.

En väg som just nu har blivit i bättre skick är 5:ans Backe, eller Sigrid Engströms Backe som den ju egentligen heter. Nyasfalteringen av den är faktiskt inte efter vägföreningens beställning, det har gjorts av staden, som är den egentliga huvudmannen för och ägaren av vägen. Men vägföreningen har behandlat nämnda backe som ett styvbarn under de senaste 5 åren för att den skulle fungera överhuvudtaget. Det har vi gjort genom att ligga på och hjälpa till med att organisera bland annat vinterväghållningen. Detta fortsätter vi med under kommande säsong, men tack och lov så har våra vänner på andra sidan vattnet äntligen tagit över ansvaret för vägens skick i övrigt. Det är en av de stora "goa" händelserna för föreningen under hösten, därför vill jag nämna det.

En annan lättnad är att staden har meddelat att de inte planerar att ändra avtal och bidrag till vägföreningarna i skärgården, något som händer för övriga vägföreningar i Göteborgs stad. Anledningen att undanta oss var att vägföreningarna i skärgården var så väl skötta och ansågs inte få mer bidrag än de skulle. Det var en stor lättnad för oss alla och lite stolta för berömmet blev vi väl också! Därmed inte säkert att detta trevliga förhållande till staden kommer att vara för evigt. Men vi arbetar vidare på att sköta våra uppgifter på ett sätt som kan förtjäna både nuvarande bidrag och beröm.

Med vinter så kommer mörkret, det är inget som någon har missat. Men ändå kör alldeles för många med för lite eller inget ljus, både på golfbilar och mopeder, trots att mörkret infunnit sig. Detta är en säkerhetsfråga av högsta grad. Så var vänliga att kolla att era lampor fungerar och tänd dem senast när gatubelysningen sätts igång. Det handlar inte bara om att ni ska se var ni kör, utan också att andra ska se er! Både vuxna, barn och hundar!

Vi följer inte alltid alla de regler som gäller i staden på våra vägar. Men de regler som är viktiga måste vi försöka följa bättre. Det gäller belysning, registreringsskyltar (bl a för alla typer av golfbilar, inge undantagen) och försäkringar. Och naturligtvis att fordonet är i skick för trafik på vägarna. Här måste vi bli bättre! Inte fler pekpinnar idag, men det är nog bra att se över allt, polisen börjar inse att här är det många som slarvar. Och sådana rykten behandlas bäst genom förbättring!

Trots det ovan sagda, ytterligare ett råd till er alla för att bidra till en bättre trafikmiljö på vår fina ö:

**Gå och cykla när ni kan, kör bara när ni måste!**

Hälsar Gustaf och hans vägpromenerande hund Jack