



## Ordföranden har ordet

15 oktober 2023

Hej alla vägtrafikanter,

Det blåser, rejält, och det regnar så fort man sticker ut näsan. Hösten är här. Sommaren bjöd på en rad varianter, varav många inte riktigt passade den som tänkt sig en härlig båt- och badsommars. Hösten verkar just nu bli som höstar normalt är, våt och kall. Fast gräsmattan vägrar att acceptera klimatet, den växer fortfarande som det var högsommars, eller bättre till och med.

Men på våra vägar märks hösten. Bland löv och vattenpusslar är det betydligt färre som drar omkring och beundrar vår ö. Och inte så många som går på fel sida. Våra besökare har blivit mycket färre. Och de flesta av oss har återgått till pendling till arbetet, respektive skola och annan mer alldaglig sysselsättning. Egentligen ganska skönt, hemtamt!

För vägföreningen blir det mer att stå i, vi måste teckna nytt kontrakt för vinterväghållningen och också få igång arbetet med att rensa diken och kontrollera brunnar. Och en björk på Styrös Tångenväg skall vi ta ner, den ser ut som en skulle falla offer för nästa storm och ta med sig delar av en bostad. Det är ganska många andra grenar, häckar, mm, som sticker ut över våra vägar och det är fastighetsägarnas ansvar att klippa och trimma. Vi kommer nog att knacka på hos en del av er om ni inte ser det själva och klipper. Vägområdet skall vara fritt från det som växer i er trädgård och det kommer att spela roll när snön börjar komma och plogbilen ska fram. Så kontrollera er tomts buskage inom vägområdet, så är ni snälla!

Det har varit en del som klagat på trafiken under sommaren. Nu när även sommarboende har skaffat sig golfbilar så börjar det bli väldigt trångt. På Bratten är det knöfullt med golfbilar och flakmoppar på vardagarna även nu, när de flesta sommarboende har flytta in till fastlandet. Det är ett problem som vägföreningen inte kan lösa, Brattområdet faller under stadens domvärjo. Och från den sidan verkar vi inte få särskilt mycket omsorg. De trasiga glaspartierna på vår vänthall visar att intresset för att hålla skärgården i trim inte är särskilt högt inom staden.

En annan styggelse där staden ställer sig helt ointresserad av är 5ans Backe, egentligen Sigrid Engströms Backe, där stora hål i vägbanan är en fara framför allt för våra skolbarn. Nu försöker vi i vägföreningen få till ett provisorium som kanske kan hindra några olyckor, så får vi se om staden tar sitt ansvar längre fram. Vi måste ju också få till ett avtal om vinterväghållningen med kommunen, det nuvarande avtalet har just gått ut.

Ett stort problem som vi har, och som vi också fått ganska mycket rättmätig kritik för, är alla de bilar som kommer till Styrös utan att ha fått dispens. Har man dispens för ett fordon som tillfälligt behövs för något arbete på ön, så gäller det ju också bara för trafik i tjänsten, vilket också verkar svårt att förstå för en del utsocknes företag. Nu ska vi försöka bli bättre på att säga till de som kör här utan dispens, men vi behöver hjälp därvidlag av alla medlemmar i vägföreningen. Det är i första hand den som beställer arbetet, alltså fastighetsägaren eller den boende, som ska informera om dispenskravet. Det blir enklare om det står klart från början för de som inte kan läsa skyltar och bestämmelser. Sedan får ni gärna skicka in frågor om ni ser någon bil som inte borde vara här i mer än 24 timmar. Så vi kan kontakta ägaren till fordonet. Och vi kommer att hålla en lista för godkända dispenser uppdaterad så det lätt framgår vilka som har det. Listan håller vi dock för oss själva, men fråga gärna. Och hjälp till att ta ansvar för detta!

I övrigt gäller det som vi brukar tjata om: kör försiktigt, undvik att ha era barn mellan er själva och ratten i golfbilen, kom ihåg att vägarna är för alla och ingen har företräde, och håll låg fart! Det sista betyder att även om 30 km/t är tillåtet maxfart så finns det ingen anledning att hålla en sådan fart när det finns andra i vägbanan. Barn, gående, cyklister, hundar, mm!

Och **gå och cykla när ni kan, kör bara när ni måste!** Hälsar Gustaf och hans hund Jack