



Ordföranden har ordet

26 juni 2023

Hej väganvändare av all slag!

Mer än halva året har plötsligt gått. Och solen, hon bara skiner. Fast det verkar som det kan komma en del regn ikväll. Det är lite roligare med sol och värme om inte gräsmattorna lyser bruna och man behöver vara tacksam för varje blomma som håller ut utan att vattnas med dricksvatten. Men ändå njuter jag varje morgon när jag går ner till Halsvik för ett morgondopp. Så dags är vägarna väldigt lätta att vandra på, i stort sett inga arbetsfordon eller golfbilar stör friden. Endast någon tidig arbetspendlare susar förbi, på cykel, moped eller golfbil.

Men sen blir det lite annorlunda. Dels blir vägarna, särskilt nu i midsommartid, fulla med glada besökare som normalt inte är så bra med att läsa "gå till vänster"-skyltarna och dessutom gärna går i bredd över hela vägen. De tror att de har kommit till ett paradiset med bara gångvägar. Men de vaknar upp när vi försiktigt tränger oss förbi med våra mopeder, golfbilar och cyklar. Men det känns naturligtvis paradiskt ändå, jämfört med vägarna i staden där det finns filer, cykelvägar och gångbanor.

På Styrösö, liksom på de andra öarna i vår arkipelag, är vägarna en viktig gemensam yta. Det är där vi är när vi kommer utanför våra egna tomter. Innan vi kommer till badet, eller utmarkerna eller går in i på Konsum eller ICA. Vägarna är vårt gemensamma vardagsrum, där vi träffas, pratar, barnen leker, rastar hundar, cyklar och kör moped och golfbil och så vidare. Så på sätt och vis har våra besökare rätt! Även om de kunde vandra lite mindre i bredd!

Men, när vi sedan sätter oss bakom ratten, glömmer många av oss bort att vägarna är vårt gemensamma aktivitetsområde. Vi kör våra mopeder och golfbilar som om vi körde på en trafikled. Och det verkar bli värre och värre nu, snabbare och snabbare ska man fram. För man har ett fordon. Det händer just nu den ena olyckan efter den andra. Ibland utan skador, ibland med. Och nästan undantagslöst för att någon har tagit för givet att vägen är hans eller hennes och får man köra 30 km/t så ska man hålla minst det, hur det än ser ut framför fordonet eller bakom kröken.

Så kom ihåg, och säg gärna till era vänner, grannar, gäster, osv, att vägarna används av alla på ön och farten måste anpassas till det. Vad gör det om man tvingas köra flera hundratals meter i bara 15 km/t? Inget! Sluta att känna er som kungar i era fordon, känn istället respekt för alla levande varelser som använder vägen. Ta hand om alla andra på vägen som ni skulle ta hand om era egna barn!

Jag vill också påminna om att reglerna för våra fordon gäller lika mycket här som på fastlandet. Golfbilar, t ex, ska vara registrerade med skylt, försäkrade och ha en triangel som visar att de är långsamgående fordon (och kör den sedan som en sådan!). Mopeder klass 1 ska också vara registrerade med skylt och försäkrade. Om ni inte följer dessa enkla regler kan det faktiskt hända att polisen kommer och bötfäller er. Det finns t o m de som kör omkring i avställda fordon. Det känns fel och orättvist att en del inte tycker de ska betala de ålagda pålagorna som alla måste betala. Det kan rimligtvis inte vara en del av vår lokala kultur.

Nog om detta, vi alla skärper oss! Nu efter midsommar kommer det att ske slätter utefter vägkanterna och en del asfalteringsarbeten börjar 5 juli. Vi ska försöka se till att trafiken störs så lite som möjligt. Helt går det dock inte, det är ju vägarna som vi måste arbeta på! Så håll utkik efter information på Anslagstavlan och vår hemsida!

Och ha en fin sommar. Vi hoppas på mycket sol och lagom med regn, härliga bad och inga olyckor i trafiken! Och som vanligt: **Gå och cykla när ni kan, kör när ni måste!**

Hälsar Gustaf