



Ordföranden har ordet

14 januari 2023

Hej alla som rör sig på våra vägar,

Jag måste erkänna att februari är en av mina hatmånader (den andra är november). Anledningen är att det på något vis inte finns någon ände på tristess och mörker. Och framför allt för att det är så långt till det börjar våras. I år får jag nog säga att jag vacklar i mitt månadshat, plötsligt framstår februari som en löftesrik månad med blommande snödroppar, gäss som tjatrande flyger mot norr i snygg formering, små tecken på att allt börjar växa upp igen. Och det blir trots allt lite ljusare för varje dag. Det är svårt att värja sig, själen mår genast lite bättre. Ända tills man inser att det kanske inte är för att glädja mig utan för att vårt klimat förändras. Och det ganska snabbt. Vi märker det tydligt i vägföreningen för vårt överskott blir allt större i takt med att snömängderna minskar. Vi får ju en summa varje år från kommunen för att sköta vinterväghållningen och den summan ökas med alla konstens regler varje år. Men vi gör inte av med allt på just plogning och sandning.

Nu kanske en del tycker att det kunde vara ännu bättre vinterväghållning om man nu har resurser. För visst blir det vid större snöfall delar av vägnätet som inte blir omhändertagna i tid till de tidiga båtavgångarna. Men det beror inte på brist på betalningsvilja hos föreningen och inte heller på slarv från entreprenörens sida, det beror på att vi har endast en entreprenör som har tillräcklig kapacitet för att sköta detta och de har dessutom både Donsö och Styrso att ta hand om. Och när det då snöar så mycket om häromsistens, ja då räcker inte resurserna till i alla fall. Vi får inte in så mycket klagomål ändå, på en del ställen har det inte blivit snöröjt alls och en del ställen blir plogade för sent, men det är ändå begränsat. Och vi vet ju i alla fall att vi har mycket bättre vinterväghållning än vad de har på fastlandet, det kan man ju glädja sig med, fast det kanske inte räcker när man missar båten in till jobbet på morgonen. Så de som känner sig riktigt utelämnade i snöyrån ber vi verkligen om ursäkt. Vi kan ta upp det på vår kommande årsstämma och se om vi tillsammans kan hitta sätt att ytterligare förbättra den delen av servicen.

Årsstämman är den 25 mars kl 11-13 på Styrso BK, välkomna dit!

Vi hade på det senaste styrelsemötet en diskussion om vad vi inte gjort tillräckligt, för att kunna ta upp det med er på stämman. Och detta gjordes med perspektivet av att vi inte gjort av med alla erlagda avgifter det senaste året heller. Självklart är det ju så att vi inte kan helt kallt räkna med att vintrarna ska bli milda och därför t ex asfaltera om mera på hösten i stället. För vi kan ju ha fel och en viss buffert behöver vi. Men vi kom fram till att då vi har mindre snö så har desto mer nederbörd i form av regn. Så nästa år tänkte vi, med hjälp av innevarande verksamhetsårs överskott, satsa extra på att se till att dagvattensystemet blir bättre. Och detta genom att rensa upp i diken och rensa dikesbrunnarna, vid behov tillföra fler och blåsa igen men del rör, mm.

Då behöver vi återigen hjälp från fastighetsägarna, tillika medlemmarna i föreningen. Vi behöver få information om var det inte fungerar som det ska vid stora regnmängder, så meddela oss detta. Och vi behöver veta var ni har fyllt igen de diken som skiljer er tomt från vägen och eventuellt har problem med att vattnet inte kan gå vidare till andra sidan er infart. Så berätta för oss, nu eller senare, var vi har problem. För det kan tänkas att vi inte har observerat allt, även om vi håller ögonen öppna! För utan samarbetet med våra medlemmar skulle vi inte få vägföreningen att fungera särskilt effektivt!

Jag hoppas alltså att vi ses på stämman eller innan! Och kom ihåg att bespara vägarna de tunga transporterna: **Gå och cykla när ni kan, kör när ni måste!**

Hälsar Gustaf